

Lef en vertrouwen

We zien het als onze verantwoordelijkheid om leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen (kwalificatie), maar hen ook te vormen als mens (persoonsvorming) en op een goede manier samen te leren leven met anderen (socialisatie). We leren kinderen goed rekenen en ook rekening houden met elkaar. Onze scholen vormen leer- en leefgemeenschappen met een veilig klimaat. We spreken met kinderen over wat echt belangrijk is en wie ze willen zijn. We willen dat leerlingen leren voor het leven. We gaan hen voor in een leven met God vanuit geloof, hoop en liefde.

Alle scholen besteden gericht aandacht aan burgerschapsvorming. We sluiten aan bij wat leerlingen aanspreekt, maar verbreden ook hun horizon en laten hen kennismaken met zaken waarmee ze niet uit zichzelf in aanraking komen. Ze leren zich internationaal te oriënteren en verder te kijken dan de grens van hun dorp, stad of land.

We besteden aandacht aan de leefomgeving en de toekomst: hoe kunnen we op een verantwoorde manier leven en zo de aarde doorgeven aan volgende generaties. We leren leerlingen de effecten van voeding en bewegen op hun lichamelijke gezondheid en stimuleren hen hier bewust mee om te gaan.